



SLAPEN IN EEN GRIEKSE MYTHE



Het is frappant hoezeer (vooral oudtestamentische) bijbelse verhalen qua inhoud corresponderen met Grieks mythologische vertellingen. Dikwijls is voor de lezers het gewelddadige element in de verhalen, zoals ze door de eeuwen heen overgeleverd zijn, te pijnlijk om het onder ogen te zien.

Foekje Dijk laat dat zien aan de hand van het verhaal over Procrustes. Toch blijkt vaak dat de inhoud en de diversiteit van die oeroude verhalen schrijnend actueel kunnen zijn. Neem nu het verhaal van de vermoedelijk meest bekende waard uit de Griekse mythologie: Procrustes. ‘Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten’, maar dat wordt in die mythologie onwaarschijnlijk op de kop gezet.

Gemankeerde waard

Hoe anders was dat bij waard Procrustes. Zijn naam is eigenlijk een bijnaam. Hij zou een herbergier in de omgeving van Eleusis (gelegen zo’n 22 km. ten noordwesten van Athene) zijn geweest. Procrustes: zijn naam betekent ‘uitrekker’. Lees en huiver, maar oordeel niet onmiddellijk! Want soms zijn de

dingen anders dan men zou vermoeden. Wat was nu het geval? In tegenstelling tot de herbergier inviteerde deze waard voorbijkomende reizigers uit om bij hem in de herberg te komen overnachten. Plek zat. Wanneer de reizigers op zijn aardige geste ingingen en zich lekker rustig te slapen legden, kwam Procrustes eens kijken of zijn gast wel in het door hem beschikbaar gestelde bed paste. Oef, en uiteraard was dat meestal niet zo. Indien niet, dan wist de herbergier wel raad met de gast. Wanneer het bed te lang bleek, rekte de waard de ledematen van zijn gast doodgemoedereerd uiteen. Was het bed te kort, dan maakte Procrustes er letterlijk korte metten mee en hakte een stuk van de benen van de reiziger af. Deze handeling eindigde natuurlijk met een nare dood en gaf de gelegenheid aan de zogenoemde gastheer de bezittingen van zijn gast, die zojuist zo vriendelijk was uitgenodigd om een rustplaats te vinden in de herberg, te roven. Het spreekt vanzelf dat er meerdere variaties van het verhaal verschenen zijn. Zoals bijvoorbeeld een versie waarin de moordzuchtige waard twee bedden van verschillende lengte had en hij zijn gast steeds een bed aanbood dat net niet paste. Ook gaat het gerucht dat hij de lengte van het bed instelbaar maakte. Op die manier was hij er altijd zeker van dat de gast niet in het bed zou passen.

Koekje van eigen deeg

Nergens wordt in de mythe vermeld wat de motivatie was van de uitrekkerij en afhakking, of waarom Procrustes deze behandeling toepaste, afgezien van het roofmotief. Hoewel dat al motief genoeg is. Ook wordt er geen vermelding gemaakt van getuigenverklaringen. Het gebeurde, aldus de mythische vertellingen. Overigens is het uiteraard niet goed afgelopen met deze waard die zijn gasten absoluut niet konden vertrouwen.

Uiteindelijk was het Theseus, een van de grootste helden uit de Griekse mythologie, die hem doodde aan de oevers van de mythische rivier Kephissos, door hem het lot te doen ondergaan dat Procrustes zo menig vreemdeling had bereid. Eind goed, al goed? En een wreed verhaal dat beter niet verteld kan worden? We zullen zien.

Actueel

Hoe dan ook heeft het woord ‘procrustesbed’ een vaste plek veroverd in het Nederlands taalgebied. Wanneer dit ergens ter sprake komt, is de uitdrukking ‘procrustesbed’ vooral bedoeld om duidelijk te maken dat mensen zich, liggend

op dat procrustesbed, in een pijnlijke of machteloze positie bevinden. Kijk, en hier komt dan zeer verrassend de bitter gruwelijke actualiteit om de hoek kijken. Met name de laatste jaren is meer dan duidelijk geworden dat grote groepen mensen in het politieke klimaat van Nederland in een zeer pijnlijke en machteloze positie zijn gemanoeuvreed. Het verhaal over Procrustes mag dan een afschuwelijk wrede inhoud hebben, de gebeurtenissen van de afgelopen jaren worden door velen tevens als gruwelijk ervaren. We hoeven maar te denken aan de toeslagenaffaire die zoveel mensen gekortwiekert heeft alleen al vanwege het dragen van een niet-Nederlandse naam. Of het voortdurend aanbidden van de god Economes, die voor talloze Groningers omwille van de gaswinning het uithoudingsvermogen meer dan uitgerekt heeft. En wat te denken van het leven in een steenrijk land, waar duizenden kinderen naar school moeten zonder ontbijt omdat moeder of vader domweg het geld niet meer heeft, (in)gekort als ze zijn door allerlei onleesbare regelingen. Het procrustesbed is door te veel leden van de bevolking bijna letterlijk beslapen. Het vertrouwen in een overheid, die dit heeft laten gebeuren, is tot een minimum gedaald. Hoe actueel wil je het gruwelijke verhaal van Procrustes hebben?!

Geschokt vertrouwen

Op dit moment zijn mensen in Den Haag ook nog eens bezig om een regering te vormen. Wat zal het worden? Het is onmogelijk om in de toekomst te kijken hoe het verder zal gaan.

In de mythe van Procrustes wordt nergens vermeld waarom de waard deze idiote behandeling toepaste, afgezien van het roofmotief. Ook in de huidige maatschappij is het waarom van al die voornoemde misstanden ver te zoeken. Het wordt zelden aan de burger duidelijk waarom zij of hij uitgerekt of afgehakt werd door de overheid. Afgezien natuurlijk van het roofmotief, om de overheidskas te spekken over ruggen van weerloze en machteloze mensen heen. Gelukkig kent de democratie de parlementaire enquête over misstanden, die als een Theseus het procrustesbed naar mythische proporties terugbrengt en de waarheid boven tafel probeert te krijgen. Maar of dit voor de nabije en verdere toekomst het vertrouwen van de gast terugbrengt?

*Foekje Dijk
Em.voorgangster*

35^e jaargang

ADRESSEN: KERKGEBOUW: SMEDEN 2B, 8301 XH TE EMMELOORD

Voorganger: Zr. J. Molenaar, Willem Lodewijkhof 24, 8332 GC Steenwijk

Telefoon 06 – 29 02 82 72

E-mail: jolanda.molenaar@planet.nl

Kerkenraad:

Br. G. Heeringa, Zilverparkkade 31 8232 WJ Lelystad

Telefoon: 06 – 51 61 52 91 / E-mail: gerrit@famheeringa.com

Lid: Zr. B. Yntema – v.d. Heijden, Diemenlaan 68, 8304 ED Emmeloord

Telefoon: 06 – 42 86 51 97 / E-mail: barbera.yntema@gmail.com

Correspondentie en postadres:

Zr. M. de Vries, Eenhoornplaat 26, 8303 ME Emmeloord

E-mail: margreetdevries@planet.nl



Boekhouding:

Zr. S. Heeringa – de Hoop, Zilverparkkade 31, 8232 WJ

LELYSTAD.

Telefoon: 06 – 22 99 78 27 / E-mail: sietske@famheeringa.com

Website gemeente: www.dg-nop.nl (in onderhoud)

Website Ring Zwolle: www.dg-ringzwolle.nl

Geen post naar het kerkgebouw a.u.b.

Bankrekening:

Rabobank DG Gemeente NOP:

IBAN: NL48 RABO 0386 5679 56

Redactie adres Beiaard:

Br. Hein Bergman tel. 06 – 55 18 73 46

Weegbree 14, 8265 ER Kampen

e-mail adres: h.bergman@xs4all.nl

FINANCIEN DOOPSGEZINDE GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Het jaar 2024 is inmiddels alweer 2 maanden oud. Fijn, dat u als lid, vriend en belangstellende van de Doopsgezinde Gemeente Noordoostpolder uw financiële verantwoordelijkheid neemt. Alvast hartelijk dank daarvoor.

Sinds kort is het ook mogelijk om digitaal te betalen in de kerk. Achter in de kerk ligt een QR code, die u kunt scannen met de camera op uw telefoon. U kunt dan aangeven, welk bedrag u aan de collecte wilt geven.

Bankgegevens:

Doopsgezinde Gemeente Noordoostpolder
NL48 RABO 0386 5679 56

Heeft u nog vragen over uw bijdrage, dan kunt u uiteraard altijd contact met mij opnemen.

*Namens de kerkenraad,
Sietske Heeringa
06-22997827*

BERICHTEN VANUIT UW “KLEINBERAAD”

Op dit moment ligt voor u het nieuwste exemplaar van onze, “De Beiaard” Hein heeft ook deze keer er weer een presentabel blad van gemaakt. Met niet alleen allerlei informatie, maar ook leerzame en nieuwsgierige artikelen. Altijd weer een uitdaging om ons kerkblad gestalte te geven. Zo gebeurt er toch van alles in onze kleine gemeente wat ons uiteindelijk “Groots” maakt en jazeker, met een grote G. Iedereen die het wil en die het kan, zet zich in op allerlei gebied binnen onze Doopsgezinde gemeente. Dank jullie wel hiervoor!

Binnenkort, op 9 april aanstaande, staat onze jaarvergadering gepland. Ook dit jaar voorafgegaan door een gezamenlijke maaltijd. Een initiatief wat, als je het mij vraagt, een traditie mag worden. De maaltijd is een goede aanloop richting de vergadering. Samen zijn en samendoen. Samen afspreken en doorspreken, hoe gaat het met onze gemeente en hoe gaan we verder? We kijken terug maar we mogen ook plannen maken voor de toekomst. Zeker met een dubbel gevoel als je kijkt naar onze kleiner en wat ouder wordende groep. Misschien moeten

we niet te ver vooruitkijken, maar vooral genieten van wat we samen hebben! Vertrouwen op en in elkaar, dingen ondernemen en beleven met elkaar, wat fijn dat we dit kunnen doen toch?

Tijdens de jaarvergadering komen alle inspanningen en belevenissen bij elkaar in beeld. Voor mij is duidelijk dat jullie, onze inzet samen, voor onze prachtige gemeente best wel uniek is.

Jullie “Klein beraad”, wij als “Klein beraad” maken ons druk over allerlei praktische zaken, waaronder onze financiën. We kunnen gerust vaststellen dat onder leiding van onze Sietske, wij ons daar geen zorgen over moeten maken. Door de financiële hulp van meerdere Doperse fondsen kunnen we onze bescheiden financiële buffer in stand houden en dat voelt goed. Dat geeft ons ruimte in ons doen en denken. Een onverwachte extra ondersteuning vanuit de voormalige Doopsgezinde gemeente Zwartsluis, geeft ons mogelijkheden om onze kerkzaal en het meubilair te vernieuwen.

Wat wel speelt richting de “Fondsen” is de hoogte van onze eigen bijdrage. Het is erg belangrijk dat we deze eigen bijdrage in verhouding houden tot de financiële ondersteuning. Ik wil jullie dan ook allemaal vragen om jullie eigen bijdrage eens onder de loep te nemen. Ja het is juist dat we geen richtlijn hebben, maar als je naar de landelijke indexcijfers kijkt, dan geeft dat naar mijn mening genoeg weer. Niet iedereen van ons kan bijdragen wat zij of hij misschien wel zou willen. Laat duidelijk zijn dat is ook zeker niet de vraag! Iedereen draagt bij naar draagkracht en kunnen. Respect voor zeker ook de kleinste bijdrage! Ook geen bijdrage op financieel gebied wordt gewaardeerd. Het belangrijkste is dat u zich bij ons thuis- en veilig voelt!

Uw bijdrage is uitsluitend bekend bij Sietske! Mocht u vragen over dit onderwerp hebben, of dat u naar aanleiding van dit onderwerp, u zich hierdoor niet prettig voelt, neem dan alstublieft contact op met Sietske of met het “Klein beraad”.

Zoals ik het zie, iedereen doet wat ie kan. Belangrijk is dat we elkaar zien en elkaar ontmoeten. Dat kan op velerlei manieren. We gaan kijken of we ook naast onze tweewekelijkse kerkdienst jullie een gepast moment van ontmoeten aan te kunnen bieden. De maaltijd voorafgaand aan de jaarvergadering is denk ik een als zodanig “geoomerkt” moment van ontmoeten.

Het, jullie, “Klein beraad” ziet er naar uit om jullie te ontmoeten, samen te beleven en vooral niet te vergeten, SAMEN TE VIEREN.

Gerrit Heeringa

GEMEENTEACTIVITEITEN / Kerkdiensten (aanvang 10.00 uur)

Het is prettig om te weten of u komt, mede voor degene die de koffie verzorgt na afloop van de kerkdienst. Opgave bij Barbera Yntema, tel. 06-42865197 of barbera.yntema@gmail.com.

- 31-3 Eerste Paasdag Ds. J.A. Molenaar Steenwijk
 9-4 **JAARVERGADERING**, vooraf gemeenschappelijke maaltijd.
 Vanaf 17.00 uur
 14-4 Gemeenteleden o.a. Femmy
 28-4 Gemeenteleden: Margreet, Adrie en Karen
 19-5 Eerste Pinksterdag Ds. J.A. Molenaar Steenwijk
 2-6 Zr. D. de Vrij-Pasman Wijhe
 16-6 Ds. J.A. Molenaar Steenwijk
 30-6 Ds. G. van Hiele Giethoorn10 – 12 Een anders dan anders dienst

VANUIT DE COMMISSIE WEL EN WEE

Op 18 februari heeft Ineke Slingerland van onze Do-gemeente afscheid genomen en zich aangesloten bij de Do-gemeente te Blokzijl
 Suzan Koornstra is in december geopereerd aan borstkanker. Het gaat redelijk goed met haar. Maar een volledig herstel heeft tijd nodig.
 Sietske Heeringa heeft voor haar hartritme stoornissen een ablatie operatie ondergaan.

We wensen hun heel veel sterkte.

Adrie Eijkelenboom, Jans Mulder en Bob van Berkum

VERJAARDAGEN JANUARI, FEBRUARI EN MAART

- 21 april zr. H. Stienstra - Wester
 2 mei zr. G. Munneke
 19 mei br. B. van Berkum
 27 juli zr. N. de Jonge – Koorenhof

7 aug. Br. G. Heeringa

12 aug. Zr. S. Koornstra - Dijkstra

Allen een fijne verjaardag toegewenst namens de commissie Wel en wee

AGENDA TE BLOKZIJL:

Zie ook: www.doopsgezindblokzijl.nl

Kerkdiensten:

21 apr Zr Bertha Groen-Mol

19 mei 1e Pinksterdag met Ds Tom Rijken

16 jun Ds Wilma van der Linden

5 april The Salt of the Earth (Film)

Braziliaans-Frans-Italiaanse documentaire van Wim Wenders en Juliano Ribeiro Salgado over het werk van de vader van Juliano, de bekende fotograaf Sebastião Salgado. (€ 10,00)

21 april

Anne Rats/ De Stokerij – Oorlog

In 'Oorlog' vlucht Anne met haar familie vanuit Nederland naar Egypte, waar wel vrede is, in de hoop aan de oorlog te kunnen ontsnappen. Maar hoe overleef je als je geen Arabisch kunt spreken of lezen? Als je de cultuur niet kent? Hoe verdraag je jaren in vluchtelingenkampen, zonder school of werkvergunning? Hoe vind je een nieuw thuis? (€ 10,00)



VERRAST DOOR DE WERKELIJKHEID

Na de verkiezingen lijkt het alsof er veel polarisatie is in Nederland. Alsof buitenlanders (en met name moslims) hier niet horen. Maar wie oog heeft voor de werkelijkheid, ziet vaak iets heel anders. Daar kwam Karl van Klaveren op een verrassende manier achter.

Daar word ik blij van.



Ik ga regelmatig naar Bakker Bart bij mij om de hoek. Die is al vroeg open en heeft een betaalbaar ontbijt. Ook vanmorgen was ik er. Er zitten relatief veel allochtone vrouwen die met vriendinnen bijeenkomen op deze plek. Verderop zie ik een jonge Marokkaanse vrouw met hoofddoek aan een tafeltje schuiven. Ze zet de

kinderwagen aan de kop van de tafel. Naast haar ontbijten twee jonge superblanke Haagse meiden van rond de achttien. Ze zien de baby in de wagen en reageren vertederd. Ik hoor niet wat ze zeggen, maar het is duidelijk dat ze geanimeerd met elkaar in gesprek raken.

Even later stapt er een dakloze man binnen die op verschillende tafels een briefje legt, waarschijnlijk om geld te vragen. De gesluisde vrouw met het kind pakt als eerste haar portemonnee uit de tas. Even later komt er een groepje vrouwen met hoofddoek aan het tafeltje naast me zitten. We groeten elkaar vriendelijk en als ze beginnen te praten, hoor ik tot mijn grote verbazing accentloos Nederlands.

Tja, even is het alsof ik in een parallel universum ben beland. Hoe anders wordt er op televisie nu over deze mensen gesproken, denk ik. Alsof moslims en buitenlanders enkel gevaar zijn. Ik schaam me diep. En ben tegelijkertijd heel blij. Gelukkig is de werkelijkheid positiever dan onze angstige projectie ervan.

*Karl van Klaveren
Voorganger van de Haagse Houtrustkerk in Den Haag
en de Adventskerk in Zoetermeer*

WIE OP DE UITKIJK STAAT

Wie op de uitkijk staat voor een andere wereld
staat zichzelf niet toe dat hij opgaat in wat
bestaande toestand heet.

Wie een beter leven voor mogelijk houdt
klampt zich niet vast aan een burgerlijk bestaan.

Wie een vermoeden heeft van een andere toekomst
kan niet toestaan dat het heden hem inpalmt en programmeert.

Hij zal wonen, overal even, maar nergens thuis voorgoed.
Ieder land beschouwt hij als zijn vaderland en ieder vaderland als
vreemd gebied.

Van alles wat het leven biedt laat niets hem onverschillig.
Aan geen zon of zomer gaat hij voorbij.
Geen kans op feest of geluk laat hij schieten.
Hij is geboeid door veel dingen en weet ervan te genieten.

Alleen, zijn hart en zijn ogen houdt hij open,
voor de toekomst: vrede in aantocht, gerechtigheid in wording,
menswording, alsnóg,
verre liefde, lieve vrede, dat koninkrijk, tóch!

*Uit: Verhalen voor de zevende dag, ontstaan en verteld in de
oecumenische basisgroep Het Kompas, 1979*



Kopij volgend nummer: VOOR 1 juni 2024

EEN NIEUWE RELIGIE

Kenmerken van een religie

Omdat ik vroeger in Zwitserland heb gewoond, interesseert mij nog steeds wat daar gebeurt op maatschappelijk gebied. Online lees ik de Neue Zürcher Zeitung. Een artikel van 25 januari van Zeno Geisseler vermeldt hoe in Zürich de protestantse kerken met de 'nieuwe religie' van duurzaamheid/de klimaatbeweging omgaan. Waarom wordt de klimaatbeweging hier een 'nieuwe religie' genoemd? Nu, ze heeft er alle kenmerken van, stelt Geisseler. Een doelstelling, gedragscodes, martelaren en leiders. Ook zijn er afvalligen en bekeerlingen. Ik realiseer me, dit lezende, dat veel emoties die vroeger rond de persoon van de lijdende Christus bestonden, zich nu hebben geconcentreerd rond het beeld van een lijdende planeet aarde.

Fossiele brandstoffen centraal



Het artikel laat dit onderwerp verder rusten maar beschrijft hoe de protestantse kerken van Zürich zo snel mogelijk het gebruik van fossiele brandstoffen voor hun gebouwen willen terugschroeven. Sneller dan de

politiek van de bedrijven en instellingen verlangt. Ze willen dit bovendien laten opnemen in hun kerkorden. Zo dragen de kerken tegelijk zorg voor hemelse en 'athmosphärische' doelstellingen, is de geestige kop van een alinea in het artikel. Een geïnterviewde predikant, Willi Honegger, is zeer verbolgen en vindt de insteek van de kerken ergerlijk. Het plan zou alleen voor 'die Bühne' zijn, om te laten zien hoe klimaatvriendelijkheid de kerken wel zijn. Hij slaat het feit over hoe bijzonder het is, dat 'van onderaf', een volksbeweging, een wijziging van de kerkorden is geïnitieerd.

Nederlandse parallellen

De invloed van de klimaatbeweging op de kerken is ook in Nederland toegenomen. In diverse gemeenten werken hier kerken samen. Tussen kerkleden ontstaan zo ook nieuwe contacten. Eén kerkgebouw open op zondag in plaats van bijvoorbeeld drie, scheelt veel aan verwarmingscapaciteit. Dat helpt het besparen van fossiele brandstoffen. Maar het is wel nodig ook andere overwegingen erbij te betrekken. De kerken moeten niet te ver weg zijn om naar toe te gaan. Ook moet het in het open gebouw niet te koud zijn. Juist ouderen hebben een wat hogere temperatuurinstelling nodig. Ook wijzigingen op kleine schaal voegen toe. Niet elk kerkgebouw kan zonnepanelen op het dak leggen. Waar dat kan een bijdrage leveren aan de duurzaamheid, is een mooi doel!

*Katrijne Bezemer
voorganger in Zuid-Kennemerland
en in Voorburg/Sassenheim*

GIJ BADT ..

Gij badt op eenen berg alleen,
en ... Jesu, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden:
de wereld wil mij achterna,
alwaar ik ga
of sta
of ooit mijn ogen sla;
en arm als ik en is er geen,
geen een.
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijn, en niet gewagen kan
hoe zeer dat doet!
o Leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet!

Guido Gezelle

[https://nl.wikisource.org/wiki/Gezelle/Gedichten, gezangen en gebeden](https://nl.wikisource.org/wiki/Gezelle/Gedichten,_gezangen_en_gebeden)

RECENSIE DE VREEMDE VRIJHEID

Dit mooie, kleine boekje is een fors uitgewerkte versie van de inaugurele rede die de auteur, Laurens ten Kate, op 11 mei 2016 hield in het Senaatsgebouw van de Rijksuniversiteit Utrecht ter gelegenheid van zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar vrijzinnige religiositeit en humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Ten Kate studeerde in Utrecht theologie en filosofie en promoveerde in 1994 op een volgens de kenners erg mooi, maar (voor mij althans) ook erg moeilijk proefschrift over de Franse filosoof Georges Bataille.

Filosofen
Ik was dan ook buitengewoon aangenaam verrast, toen Laurens een schitterende rede hield die naar mijn inschatting door een ieder met een afgeronde middelbare schoolopleiding tenminste enigermate begrepen kon worden. Hoewel er een hele reeks meer of minder bekende filosofen langskwamen (Camus, Nietzsche, Bataille, Arendt, Nancy, Sloterdijk, Taylor) werden hun standpunten helder verwoord en de actualiteit ervan aangetoond. Dat ook Herman Finkers een plaats kreeg in dit gezelschap, spreekt voor het speelse karakter van de auteur, die het spelelement als een wezenlijk onderdeel van de filosofie beschouwt.



Nieuwe betekenissen

Hij wil het hebben over nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme en probeert aan te tonen (ik ga nu even heel kort door de bocht), dat in de moderne filosofie de zin en de betekenis van het menszijn niet wordt gezocht (in de zin van zoeken naar iets dat er al voorgegeven zou zijn), maar steeds opnieuw door de mens wordt gecreëerd. Om dat duidelijk te maken geeft hij een analyse van de moderne samenleving, waarbij de dialectiek van woord- en beeldcultuur (imaginaris) een belangrijke rol speelt.

Vrijzinnige conditie

Om eigen betekenis te kunnen realiseren heeft de mens vrijheid nodig, vrijheid van ideologieën. Ten Kate spreekt in dit verband over de “vrijzinnige conditie”, “vrijzinnigheid is niet in de eerste plaats een keuze voor een bepaalde levensbeschouwing, maar een situatie waaraan iedereen tot op zekere hoogte deel heeft en waartoe men zich moet verhouden: de situatie dat de zin van het leven, van de wereld en de geschiedenis niet meer voorgegeven is, noch van buiten de menselijke wereld ons wordt aangereikt – door God, door de soevereine vorst, door de politieke leider, door de Partij. Integendeel, zin moeten we zelf zoeken, en zelf vormgeven. Daarmee wordt zin een voortdurende vraag in plaats van een antwoord.”

U hoort, de auteur kan het veel mooier en nauwkeuriger verwoorden dan ik. Een klein boekje, maar dat maakt het mogelijk het grondig of meermaals te lezen.

Wilken Veen

Het boekje is voor € 11,50 (exclusief porto) te verkrijgen bij het landelijk bureau van de Vrijzinnigen te Amersfoort.. Of mail naar bureau@vrijzinnigen.nl of 033 468 90 00.

FOREVER YOUNG

Noordelijke Buitendag op Buitengoed Fredeshiem | zondag 2 juni 2024

De Sociëteit van Doopsgezinde gemeenten in Groningen, Drenthe en Oost-Friesland en Ring Zwolle organiseren voor de derde keer een Buitendag voor Doopsgezind en DoRé Noord-Nederland. De voorbereidingen zijn in volle gang en we hopen er weer een mooie dag van te maken.

Een dag van bezinning, inspiratie, plezier en ontspanning Het is een Buitendag voor jong en oud waarop we met zijn allen in beweging kunnen komen door elkaar te ontmoeten. Zet deze datum alvast op tijd in de nieuwe agenda!

Deelname kost 15 euro per persoon vanaf 18 jaar, kinderen en jongeren kunnen gratis deelnemen. Meer informatie over het programma, de betaling en over hoe en waar we ons kunnen opgeven volgt.

HET LICHTSTE AVONDMAAL

*De maaltijd tussen pizzadozen en maaltijdbezorgers - ook een spirituele ervaring?
Of een anticlimax?*

maaltijden vliegen door de straten
verpakt in dozen en folies
diep in de donkerte van een tas
flitsen ze achter ruggen door de winterstad
zonder dat kou ze aan kan raken

met mijn virtuele goud
heb ik zo'n voertuig in beweging gebracht
en wordt mijn huisnummer niet overgeslagen
een verregende engel in een pak
dat kraakt als hij beweegt
verlost mij van de honger en hij spreekt:

neem deze pizza die voor u gezonden wordt
en ik zal krijgen slechts een splinter van uw goud
want mijn baas is onzichtbaar
en praat over flex en voorbehoud

ik dacht aan de veertig stappen
die mijn maaltijd had doorlopen
van zaadje in de koude grond
naar echte handen, dan wachten
in kratten en via een hoop logistiek
naar fabrieken, keukens, magazijnen
briefjes, betonverdriet, wachten
regen, marketinggeheimen

en ik telde de stappen die ik zelf moest nemen
van klikken met een muis tot opendoen op sloffen
aantal calorieën verbrand: maximaal zeven

ik vermenigvuldigde de veertig stappen van mijn maaltijd
met die van de maaltijden van mijn vrienden

die elk in hun eigen huis op knoppen hadden gedrukt
omdat ze het verdienden

keek nogmaals naar de man op mijn stoep
die de last van een vierkante tas
moedig van de grond optilde
en naar zijn rug bewoog
bijna alsof hij Atlas was

dit is het dus:
het brood dat we breken
het bloed dat we drinken
hij wenste me smakelijk eten

Anne Broeksma

Het komt uit een podcastaflevering:

gedicht: <https://www.nporadio4.nl/podcasts/scheppingsdrift/101453/5-laatste-avondmaal-s04>

